

RUOKKIKAA NÄLKÄISET

SYRIEN EXTRA

HJÄLP LIDANDE SYRIER OCH FÖRFÖLJDA KRISTNA



LÅT OSS TILLSAMMANS BE FÖR SYRIERNA.

Mat till flyktingar i Libanon och Syrien

Mätta de Hungrande hjälper den Syriska konfliktens offer i huvudsak i Libanon. Nu håller vi på att utvidga vårt hjälparbete till Aleppo och Afrin i Syrien tillsammans med de libanesiska kristna.

Pastor Saadis rapport från Libanon:

Kära MdH-understödjare, Jag meddelar med glädje att vi, tack vare era gåvor, kan effektivt hjälpa fler och fler syriska flyktingar som anlant till Libanon. Era gåvor används till att skaffa mat, madrasser, filter och mediciner. Leverans- och lagringskostnader sköter vår församling Rock Eternal Church. Just nu kanaliseras vi hjälp även till de syriska städerna Aleppo och Afrin. Väldigt få organisationer fungerar där eftersom kriget fortsätter i området. Det är farligt att arbeta i området, men vi kan inte blunda för nöden bland människorna.

Jag ber att Gud skall röra vid era hjärtan så att ni känner delaktighet i syriernas lidande både i Syrien och som flyktingar här i Libanon.

Ni kan inte komma från Finland och föra hjälp till de lidande men ert ekonomiska stöd ger oss möjlighet att förmedla hjälpen ända fram. Låt oss hjälpa flyktingar tillsammans.



Itella Green

RUOKKIKAA NÄLKÄISET

FEEDING THE NATIONS

KANSAINVÄLINEN HÄTÄAPUJÄRJESTÖ



Det syriska området är kristendomens ursprungsområde. Islam utbreddes sig dit under 600-talet och Syrien blev centrum för en ny religion.

Syrien är officiellt en demokratisk republik, men det totalitära Baath-partiet styrde där sedan år 1963. Fattiga sunnimuslimer reste sig upp mot partiet i mars 2011 och ordnade demonstrationer, som stoppades av regeringen med våld. Efter detta har oppositionen delats upp i flera olika grupper, av vilka en del är beväpnade extrem-islamister. Oroligheterna som pågått i över tre år har utmynnat i inbördeskrig.

När Baath-partiets ledare Hafez al-Assad, som regerade diktatoriskt i Syrien 1979-2005, dog tog hans son Bashar al-Assad över makten. Diktaturen fortsatte men Bashar al-Assad, som hör till alawimuslim-minoriteten har tillåtit de kristna att mötas fritt. Nu har läget förändrats avsevärt på grund av inbördeskriget. De beväpnade extrem-islamisterna, speciellt IS-rörelsen och dess grundare Kalifaatti, är ansvariga för massmorden bland de kristna.

Kriget har tvingat sammanlagt uppskattningsvis nio miljoner av det syriska folket på flykt; av dem finns 6,5 miljoner kvar i landet och 2,5 miljoner utanför landets gränser.

Barnen lider allra mest av de svåra förhållandena. I kriget har ca 10 000 barn dött och uppskattningsvis 4,2 miljoner barn är på flykt. Enligt FN är Syrien en av världens farligaste platser för barn.



Mjök till barnen

Aleppo var tidigare en modern, livsglad stad i Syrien, men nu är platsen förstörd. De av stadens invånare som fortfarande är vid liv lider av hunger, sjukdomar och ständig fruktan. Många av dem lever dag efter dag utan mat och de små barnen vet inte ens hur mjölk smakar. Till de fattigaste barnfamiljerna i områdena kring Aleppo och Afrin delas nu ut, förutom basförnödenheter, också mjölk som förts in från Libanon. Väldigt få har råd att skaffa inhemsk mjölk; en liter kan kosta upp till 20 dollar på svarta börsen. Vårt mål är att ge mat även till 200 familjer i avlägsna områden i Syrien.



Fruktan hör till de troendes vardag i Mellanöstern i dag.

Mellanösterns förföljda kristna

De syriska och irakiska kristnas situation är extremt svår, så gott som dagligen lider folk martyrdöden. De syriska oroligheterna som varat i tre år och konflikten mellan Israel och palestinierna som under sommaren flammade upp till krig har förvärrat förföljelsen av de kristna.

ISIS (Islamic State of Irak and Syria) är en extrem-islamistisk terrorgrupp, som grundades i april 2013. ISIS har varit i nära samarbete med Al-Caida-organisa-

tionen fram till februari 2014. Efter en åtta månader lång period av kraftmätningar bröt Al-Caida alla band hänvisande till ISIS-organisationens grymhet. Ett av ISIS-organisationens huvudsyften är att grunda en islamistisk stat, vilket innebär livsfara för de kristna. Den moderata muslimmajoriteten fördömer gruppens handlande men står maktlösa inför de omsorgsfullt planerade terrordåden som åstadkommer stor förödelse och våldet riktat mot civilbefolkningen.

Under de två senaste månaderna har ISIS, som nuförtiden kallar sig själva för IS (Islamic State), förföljt de kristna och andra minoriteter främst i Irak. ISIS de-

lar ut flygblad till de kristna, där de uppmanas att bli muslimer eller försvinna från jorden. Andra alternativ finns inte.

Till följd av all brutalitet har många tusen kristna tvingats fly från sina hem, syrierna i första hand till Libanon. Flyktingarna har tvingats lämna allting och inte har de heller möjligheter att i främmande land skaffa inkomster till familjen och ge sina barn mat och beskydd. Hjälpbehovet är enormt, och just därför betyder din gåva mer än någonsin förr för dessa människor.



Flyktingströmmen från Syrien fortsätter. De söker trygghet bl.a. i Libanon.

Barnen lider mest

De syriska barnen är de mest känsliga offren på grund av krisen som varat i över tre år. Över två miljoner barn har inte kunnat fortsätta sin skolgång under konflikten.

I familjernas misär hotas barnen av barnarbete, tidiga äktenskap och värvning till armén. Tiotusentals barn har tvingats fly över gränserna till Turkiet, Jordanien, Libanon, Irak och Egypten utan sina föräldrar. Många av barnen som bor i tält i flyktinglägren lever i ohygieniska förhållanden, där sjukdomar lätt sprids



Tyvärr räcker maten till utdelning endast ett par gånger i veckan. Förutom mat behöver flyktingarna mycket andligt stöd och uppmuntran för att klara sig. Vår kontaktförsamling erbjuder barnen en hemlik omgivning och en trygg famn. Med de vuxna tillbringas man även tid med att studera Bibeln.





En varm filt värmer även sinnet.



MdH får hjälpen ända fram genom tillförlitliga kanaler.



Hjälp förmedlas till alla behövande.

Å HÄR HJÄLPER DIN GÅVA SYRIERNA

10 euro: mat för en vecka till en flyktingfamilj

20 euro: madrass, filt eller läkarbesök och mediciner för en person

65 euro: mat till en flyktingfamilj för en månad

100 euro: boplats, hälsovård och mat till en flyktingfamilj för en månad

Kom med och förmedla hopp om en bättre morgondag till de syriska flyktingarna och hjälp dem att få tillbaka tron på seger! Vi ser till att din gåva når de människor som verkligen behöver den. Tack redan i förväg för din gåva!

Genom att använda referensnummer 4242 riktar du din hjälp till förföljda kristna och syrier.



Päivi Sarjasto
koordinاتور



Gerhard Kolflaath
ordförande

Gilla oss på FaceBook och du stöder de hungrande www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

**Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer
0600-11995 (20,28€) 0600-10985 (10,01€)**

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.

Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer	FI3380001002037233 Danske Bank 800010-2037233 DABAFIHH	TILISIIRTO GIRERING Vain kotimaan maksuliikenteessä Endast för inrikesbetalningsförmedling	
Saaja Mottagare	Ruokkikaa Nälkäiset ry		
Maksaja Betalar		Insamlingstillstånd Åland: ÅLR 2013/9162	
Allekirjoitus Underskrift		Viitenummerolla 1177 tuet avustustyötä Israelissa.	
Tilitä Från konto nr		Viitenro Ref. nr	4242
		Eräpäivä Fört. dag	EUR

Rahankeräyslupa 2020/2013/3398, myöntäjä Poliisihallitus/Arpajaishallinto 22.1.2014.
Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata. Voimassa 22.1.2014-31.12.2015. Varoilla autetaan hädänalaisia ihmisiä maailmanlaajuisesti; Afrikan, Aasian, Etelä- ja Keski-Amerikan ja Euroopan maissa, katastrofialueilla ympäri maailmaa sekä Suomen vähäosaisten parissa.