

Nu behöver Israel mera stöd än någonsin

Päivi Sarjasto rapporterar:

Israel är omgiven av stora utmaningar. Det politiska läget är svårt och hela tiden hotar krig. Jag fick en smak av israelernas vardag då jag mitt i natten väcktes av sirenernas tjut då terrorister sköt raketer från Gaza mot Ashdod. Följande morgon var skolorna stängda och barnen stannade hemma av säkerhetsskäl. I tidningarna kunde man läsa om förstörelse.

Jag fick höra att det utländska ekonomiska stödet till Israel håller på att stoppas. Staten hjälper de mindre bemedlade men immigranter strömmar till Israel från olika håll i världen och staten klarar inte av att ge alla det stöd de behöver. Invandrare som inte kan språket erbjuds endast dåligt avlönade arbeten. Jag träffade invandrare som berättade att många har två arbeten för att klara sig. Det betyder arbete från

morgon till kväll och ingen tid eller kraft över för språkundervisning. Dessutom trycker bekymmer för barnen som är ensamma hemma. För många familjer är anpassningen till omständigheterna i det nya landet en utmaning.

MdH-organisationen stöder den lokala församlingen Voice of Judah Israel's hjälparbete i Ashdod. Pastor Pochtar berättar att de hjälpbehövandes antal växer och nya ansökningar om hjälp inkommer fortsättningsvis. Vid hembesök ser de mycken fattigdom och sjukdom och många vardag är en ständig kamp, speciellt för ensamförsörjande mödrar, överlevande från koncentrationsläger och åldringar. Enligt pastorn är hundratals, ja till och med tusentals av Ashdods 250 000 invånare i behov av hjälp. I detta nu hjälper församlingen 150 familjer regelbun-

det men man vill utvidga arbetet och hjälpa fler.

Nu har du, MdH understödjare, möjlighet att vara med och hjälpa de behövande i Israel. Ju mera medel som kommer in desto flera kan få hjälp. Referensnummer för Israelhjälpen är 1177.

Pastor Pochtars hälsning till dig, MdH-understödjare:

Jag vill tacka er som ber för Israel. Jag vet att det är många som bryr sig, älskar och ber. Jag vill berätta, att vi lever i en speciell tid i Israel och vi behöver stöd. Jag vill be dig att du står med oss. Kom till Israel och besök oss och uppmuntra oss. Kom och se vad Gud gör här. Kom och stöd de fattiga, kom och be och dela Guds Ord. Israel behöver just nu ditt stöd mer än någonsin.



Många gamla hämtar mat.



Pastor Pochtar berättar att man varje vecka delar ut matkassar och kläder från hjälpcentralen.



Gerhard Kolflaath
vice ordförande



Päivi Sarjasto
koordinator

**Besök Ruokkikaa Nälkäisets nya hemsida
www.ruokkikaanalkaiset.fi**

**Du kan understödja vårt arbete också genom att ringa nummer
0600-11995 (20,12 €) 0600-10985 (9,93 €)**



Då Allas man lämnade henne blev hon ensam med två små barn. Som invandrare har hon inget socialt nätverk och hon har lämnats ensam. Dessutom var hon med om en chockerande upplevelse som förändrade hennes liv, då hon nätt och jämt klarade sig vid ett bombattentat. Alla är lärare men i detta nu oförmögen att arbeta. Hon får mat-hjälp via MdH och andligt stöd från lokala troende.

Tack ska Du ha, som vill vara med och välsigna Israels fattiga!

FEEDING THE NATIONS®
RUOKKIKAA NÄLKÄISET
KANSAINVÄLINEN HÄTÄAPUJÄRJESTÖ



**NU BEHÖVER ISRAEL MERA STÖD
ÄN NÅGONSIN**



Ashdod, Israel november 2011

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.

Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer	FI3380001002037233 800010-2037233 DABAFIHH
Saaja Mottagare	FEEDING THE NATIONS® RUOKKIKAA NÄLKÄISET KANSAINVÄLINEN HÄTÄAPUJÄRJESTÖ
Maksaja Betalare	
Allekirjoitus Underskrift	
Tilityt Från konto nr	

TILISIIRTO GIRERING

Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling



KERÄYSLUPA: OKH 682 A
KERÄYSLUPA: Åland 480 K 14

Viitenro
Ref. nr 4242

Eräpäivä
Fört. dag EUR